

Ägare och bebyggare på
LILLBACKEN
i Ovikens socken, Jämtland

En gård som tidigare kallades
Torsbacken och Taskbacken

Lars Bägerfeldt

Innehåll

FÖRORD	3
TIDIGA BEBYGGARE	4
Björnkarl (1482-1513)	5
Tore Svensson (1568)	5
Jon Kjellsson (1611-1640)	5
Povel Eriksson (1633-1653)	5
Nils Jacobsson (1654-1664)	6
Erik Jonsson Ödman (1658-1696)	6
Per Göransson (1696-1710)	6
Mårten Olofsson (1710-1739)	7
Jöns Jönsson (1739-1742)	7
Halvard Jönsson (1742 -1769)	8
HALVARD JÖNSSONS SLÄKT	9
Jöns Jönsson Reen	9
Halvard Jönsson	9
Anders Halvardsson	10
Olof Andersson (d.ä.)	10
Anders Olofsson (d.ä.)	10
Olof Andersson (d.y.)	11
Olof Olofsson (d.ä.)	12
Anders Olofsson (d.y.) och Olof Olofsson (d.y.)	13
Oscar Olofsson	17
Olle Oscarson	17
BRANDEN 1786	18
BOUPPTECKNINGAR	20
KARTOR	34
FOTOGRAFIER 1967-1977	35
FOTOGRAFIER 2004	73
FÖREMÅL OCH DOKUMENT	104

Förord

Det går inte att överdriva den betydelse som Lillbacken fick i mitt liv. Redan som en liten sjuåring vandrade jag omkring ute på ägorna och drömde mig bort. Nio år senare kunde jag gården, de gamla husen och de vidsträckta markerna samt dess 200-åriga historia utantill. Då återstod bara att själv söka efter mer information på Landarkivet i Östersund. Det var så det började.

Efter att ha fördjupat mig i de handskrivna skatteböckerna och domböckerna, fick jag fram uppgifter som både kunde korrigera de uppgifter som fanns på Lillbacken om ägarförhållandena på 1700-talet och före berättelsen vidare tillbaka i tiden ett par sekler.

Nästa uppgift blev att söka rätt på mina egna förfäder på landsarkiven i Uppsala, Vadstena och Göteborg. Vid den tiden ägnade jag också åtskilliga dagar på Riksarkivet Till slut fick jag rådet att börja studera på universitetet och tio år senare kunde jag titulera mig fil.dr och de följande årtiondena skrev jag över trettio böcker med historia och forntid som det ständiga temat.

Nu efteråt kan man fundera på om någonting av detta hade skett om inte Lillbacken hade funnits i mitt liv. Varje gång jag ser bilder från Lillbacken berörs jag i mitt inre och tänker tillbaka på den tiden med starka minnen.

Lasse Bägerfeldt

2009-03-26

(med komplettering år 2021)

Tidiga bebyggare

Under järnålderns början framträder de första bygderna med jordbrukare i Jämtland. Framställningen av järn blev en mycket lönande syssla vid sidan av boskapsskötseln. Därtill förekom odling som under lång tid var marginell i omfattning för de allra flesta och först i sen tid blev en viktig del i var mans kost. Bebyggelsen i Oviken och Myssjö bredde ut sig successivt under järnåldern och de flesta av byarna hade sannolikt etablerats vid periodens slut. En av dem var Hällne som gården Lillbacken tillhörde från början.

Namnet

Gården omnämns för första gången 1620 och namnet stavas då Torssbacken. Sannolikt är den uppkallad efter en man vid namn Tore. Före detta år upptas gården under byn Hällne, som hade fem brukare innan Lillbacken bröts ur varefter bara fyra bönder upptas i byn. Inom kort kallades gården Tossbacken eller i enstaka fall Toolsbacken. När Jämtland blev svenskt 1645 ändrades gårdens namn till Taskbacken i skattelängderna, men under resten av 1600-talet kan namnen Tossbacken och Toolsbacken förekomma. År 1773 bytte gården namn till Lillbacken, genom nämndemannen Anders Halvardsson försorg efter att ha nekats namnet Backen som redan förekom på annan plats i Ovikens socken.

Avstyckningar

Gårdens storlek har beräknats på olika sätt. Fram till början av 1800-talet var Lillbacken nr 1 skattemässigt om 1/4 mantal, vilket förmedlat räknades om till 69/278 mantal. Från 1600-talet och framåt sägs att gården hade 1½ tunnors utsäde, vilket år 1876 uppgavs till 1 68/139 (alltså nära nog 1,5) tunnland. År 1891 uppgavs att Olof Olofsson ägde 2/3 av gården och hans broder Anders Olofsson 1/3, men redan år 1875 avstyckades gården Storsjerpan, numera Skärpan, som formellt heter Lillbacken 1:2, när deras fader Olof Andersson upplät denna del åt sin broder Jöns Andersson som dog barnlös 1925. Ytan motsvarade 1/14 av hela gården, vilket ånyo bekräftades när Hällne och Lillbacken slutförde sitt storskrifte 1887. Här bodde bland annat ägaren Nils Gustav Hällman från 1922 och framåt. Därtill har det lilla torpet vid gamla landsvägen med beteckningen Lillbacken 1:5 avstyckats. Fastighetsbeteckningarna 1:3 och 1:4 gäller skog vid fäboden.

Björnkarl (1482-1513)

Den Björnkarl som omnämns i Hällne (1482 och 1513) bodde möjligen just på Lillbacken. Han fick sonen **Olof** (född senast c:a 1495) som fick döttrarna **Sigrid**, **Marit** och **Lucia** samt sonen **Torvald** (född senast c:a 1515), som i sin tur fick de två barnen **Bertil** och **Elin**. Dessa sistnämna omnämns 1538.



Tore Svensson (1568)

Han var en av de fem bönderna i Hällne år 1568 och förmodligen bodde han på Lillbacken och gav gården sitt första egna namn, Torsbacken.

Jon Kjellsson (1611-1640)

Han nämns från år 1611 som en av de fem brukarna i Hällne och från år 1620 kallas den gården för Torsbacken. Utsädet för år 1613 var 1 ½ tunna vilket var mindre än många andra gårdar i bygden. Två bröder till honom antyds i källorna varav den ena bodde i Norge. År 1611 ockuperades Jämtland och Härjedalen av den svenske befälhavaren Baltzar Bäck. Norrmännen uppsatte då två bondekompanier till landskapets beskydd och i det kompani där Henning Jönsson förde befälet ingick Jon Kjellsson, men kompanierna upplöstes sedan den norska härstyrkan deserterat och flytt tillbaka till Norge. Därefter svor 1300 av de 1470 bönderna i Jämtland den svenska trohetseden. När Jämtland ett par år senare åter igen blev norskt fick Jon Kjellsson, såsom så många andra, böta 2 mark 5 skilling på grund av denna ed. Han nämns på gården som betalare av vissa skatter fram till 1640, däribland vid tinget 23 jan 1624, därefter upphör spåren efter honom.

Povel Eriksson (1633-1653)

Han återfinns i skattelängderna redan år 1633 och står som gårdens ägare från 1639 och till 1653. Gården var då om 1 ½ tunnland, en storlek som var oförändrad genom hela 1700-talet, men genomsnittet var 2 ¼ tunnland i Ovikens socken i mitten av 1600-talet. År 1645 nämns hans hustru Anne Greisdotter, men inga barn är kända.

Nils Jacobsson (1654-1664)

I Jordeboken står han som ägare till gården från 1654 och fram till 1664, men därefter saknas skrivna källor till år 1676, varför det är okänt när ägarskiftet inträffade under denna period. Troligen var han eller hans hustru nära släkt med företrädaren.

Erik Jonsson Ödman (1658-1696)

Erik Jonsson nämns i tiondelängderna redan 1658 och vidare fram till 1696 när han sålde gården till Per Göransson. Erik Jonssons hustru, vars namn är okänt, sägs då ha ägt 1/3 av gården. Troligen var hon en dotter till Povel Eriksson eller Nils Jacobsson. Margeta Eriksdotter hette en kvinna som var född i febr eller mars 1626 och som dog på gården i april år 1707. Hon kan ha varit syster till Povel Eriksson (se ovan), men hon kan också ha varit gift med Nils Jacobsson eller Erik Jonsson. En viss Per Eriksson nämns på Tossbacken i en dombok från 29 juli 1671. Möjligen var han son till Erik Jonsson Ödman.

Per Göransson (1696-1710)

Han föddes 1647, troligen i Hackås socken samat gifte sig omkring 1670 med Anna Nilsdotter. Möjligen var hon dotter till den Nils Jacobsson som var ägare av Lillbacken fram till 1664 eller något senare. Han köpte gården 1696 för 40 Daler Silvermynt av Erik Jonsson Ödman men hade brukat den senast från 1690. De tre uppbudena på gården skedde 1696-1697. Gården beskrivs som ett dragonhåld under Ovikens kompani och att den hade ”knapp äng, swag åker, ingen timber, allenast tarfwelig wed och gierdsell skogh, ringa mulbete, intet fiske eller quarnställe eller elg-wohnor”. Per Göransson dog under det första halvåret 1708 och begravdes vid Hackås kyrka, men hans hustru levde minst några år till på gården och sålde den 1710 varefter spåren upphör. En viss Ingeborg Persdotter nämns i Taskbacken i domböcker från 1 okt 1684 och 15 maj 1685 och möjligen var hon dotter till Per Göransson. Hennes styvmoder var Ingrid Hansdotter och hennes yngre halvbroder hette Nils, född 1673/1674. Orsaken till omnämmandet var att hon födde ett oäkta barn i april 1684.

Enda kända barnet är Gertrud Persdotter som gifte sig 31 dec 1695 med Jöns Svensson Hvitkopp. Han var dragon nr 56 i Ovikens kompani under Taskbacken senast från 1696 och fram tills han dog i tjänst i Norge den 1 dec 1718 under Carl Gustaf Armfelts fälttåg i Norge.

Gertruds och Jöns Svenssons kända barn:

Märit	1696		dog 24 juni 1702
Sven	1704		dog i aug 1709 med många andra när en barnsjukdom fick en omfattande spridning
Per	1706	5 juni	
Märit	1710	5 juli	
Sven	1713	31 mars	dog i slutet av juni 1715

Mårten Olofsson (1710-1739)

Han föddes 1683 (eller 1685) i Hällne, möjligen av Olof Henriksson (c:a 1639-1704) och Kerstin Mårtensdotter (c:a 1654-1719). År 1710 övertog Mårten Olofsson Lillbacken och köpte den för 67 Riksdaler och 16 Skilling Silvermynt, efter att ha varit dräng där en tid. Detta år var 50 Riksdaler av skulden betalda. De tre uppbuden på försäljningen skedde 1710-1711 men fasta på köpet fick han inte förrän 1735. Han gifte sig den 30 maj 1717 med Anna Sivertsdotter, född 1689 (eller 1693) och de fick minst fyra barn. Han blev dragon nr 56 i Ovikens kompani den 20 jan 1719 och hade tillnamnet Hällman. Som dragon fick han en årslön på 11 Daler Silvermynt. Det nämns i rullorna att han "har ett fjällgevär som är odugligt". Fick avsked ur armén den 14 sept 1732 på grund av sin dåliga hälsa. Därefter fanns ingen ersättare förrän den 13 juli 1736 då den 20-årige Jöns Persson (1716-1742) blev gårdens dragon. Mårten Olofsson nämns som ägare till gården sista gången år 1738 och sägs ha varit "siuklig och någott swag till sinnet". Enligt köpeavtalet med sin svärson Jöns Jönsson skulle de få bo kvar på gården så länge de levde. Mårten Olofsson dog på Lillbacken den 14 juli 1767 men hans hustru Anna Sivertsdotter dog den 7 febr 1772 i Funäs i Myssjö socken. Följande barn är kända:

Kerstin	1718	11 juni	
Sivert	1720	23 juni	dog förmodligen 1741-1745
Olof	1723	19 febr	
Jonas	1725	1 juli	dog den 15 aug 1797

Jöns Jönsson (1739-1742)

Han föddes 1708, troligen i oktober månad i byn Hov i Hackås socken. Han var dräng på Lillbacken innan han köpte gården den 24 sept 1739 för 80 Daler Silvermynt av sin svärfar Mårtens Olofsson, men den såldes efter bara tre år. Den 24 jan 1739 hade han betalt 69 Daler och 12 skilling av köpesumman och senare om våren eller sommaren detta år gifte han sig med Mårten Olofssons dotter Kerstin Mårtensdotter. Han dog redan den 21 april 1742. Inga kända barn finns i deras äktenskap. Går-

den såldes, enligt muntlig tradition på auktion, genom Kerstins broder Olof Mårtensson.

Halvard Jönsson (1742 -1769)

År 1742 köptes gården (enligt uppgift för 300 Daler Silvermynt) av Halvard Jönsson som senast från år 1728 hade varit bosatt på Matnäset nr 1 i Myssjö socken. Den dåvarande dragonen på Lillbacken, Jöns Persson, dog den 20 dec 1742 och ersattes den 29 okt 1743 av gårdsägaren Halvard Jönssons äldsta son, Per Halvardsson Renström.

Sedan dess har Lillbacken varit i den här släktens ägo.

Halvard Jönssons släkt

Jöns Jönsson Reen

Han föddes omkring 1659 på okänd ort och gifte sig med Lisbeth Halvardsdotter. Senast från 1695 och fram till 1698 var han dragon under Eltnäset i Ovikens socken, hos bonden Erik Jonsson men den gården ägdes av Olof Mårtensson. Från och med 1699 är han inskriven som dragon i Ovikens kompani, under nr 121 och bonden Jon Olofsson i Dalåsen i Bergs socken. Vid den tiden föddes hans två kända barn **Halvard** (född 28 okt och döpt 3 nov 1698) och **Märit** (1 nov 1704). År 1711 kommenderades han till Mattmar och året därpå 1712 fick han avsked, möjligen på grund av ålderdom. Han dog i Lockåsen i Myssjö socken den 15 febr 1719. Senare detta år, den 20 aug, dog på samma gård Lockåsen den 16-åriga Märit Jönsdotter som bör ha varit hans dotter. Deras barn:

Halvard	1698	28 okt	
Märit	1704	1 nov	dog 1719

Halvard Jönsson

Nämndeman. Han föddes den 28 okt 1698 och gifte sig 1720 med den 12 år äldre änkan Märeta Andersdotter. Hon var född i mars 1686 och hade tidigare varit gift med Per Olofsson i Matnäset nr 1 i Myssjö socken. Gården om 4 tunnland hade Per Olofsson ärvt av sin fader Olof Gudmundsson som övertagit den av sin fader Gudmund Persson. Denne Per Olofsson var född 1654 och han dog den 6 jan 1719 vid 65 års ålder. Deras enda kända barn, Olof Persson, föddes den 7 juli 1715. Änkan Märeta Andersdotter fick bo kvar på gården och gifte om sig 1720 med Halvard Jönsson. De fick följande barn:

Lisbeth	1721	3 aug	gift med Erik Klemetsson i Yttergårde
Per	1724		förblev ogift till sin död 1763
Anders	1730	20 okt	

År 1742 flyttade familjen från Matnäset i Myssjö sn till Taskbacken, som Halvard Jönsson lär ha köpt på auktion av Olof Mårtensson, son till den tidigare ägaren Mårten Olofsson. Samma år, 1742, dog gårdens dragon Jöns Persson, den 20 dec 1742, och ersattes den 29 okt 1743 av gårdsägaren Halvard Jönssons äldste son, Per Halvardsson Renström. Men skiftet genomfördes aldrig eftersom det istället blev Halvard Jönssons yngste son, Anders Halvardsson Renberg som står i rullorna 1743-1757

och upptas som trumslagare i Ovikens kompani. Den 17 febr 1763 dog den äldre brodern Per och han kallas då korpral. Ett par år tidigare, år 1761, hade hans moder dött och Halvard Jönsson gifte då om sig med Kerstin Andersdotter, som var född 1712, men detta äktenskap blev barnlöst. Halvard Jönsson dog 1769 och hans andra hustru Kerstin Andersdotter 1803. Redan år 1759 hade han sålt gården för 120 Daler Silvermynt till sonen Per, som hade dött sex år före sin fader.

Anders Halvardsson

Kyrkovärd 1764-1791 och nämndeman samt riksdagsman 1778-1779. Han föddes den 20 okt 1730 i Matnäset i Myssjö sn, tjänade som trumslagare i Ovikens kompani 1743-1757 och gifte sig 1755 med Maria Olofsdotter som var född den 11 nov 1734. År 1786 brann hela gården ner. Hon dog den 22 maj 1801 och han den 29 jan 1814. De fick följande barn:

Halvard	1757	20 okt	dog 1789
Sigrid	1760	2 sept	
Märeta	1764	26 maj	dog 1836
Cherstin	1766	4 sept	dog 1810
Olof	1768	17 mars	
Carin	1770	13 febr	
Lisbeth	1772	18 juli	dog ogift på gården 1832

Olof Andersson (d.ä.)

Nämndeman. Han föddes den 17 mars 1768, gifte sig 1800 med Märeta Olofsdotter, född den 22 febr 1777. I slutet av hans levnadstid byggdes det stora grå vinterhuset (vilket enligt muntlig uppgift skedde år 1856). Hon dog 13 juli 1856 och han den 4 jan 1857. Hans säregna gravvård står ännu intill Ovikens gamla kyrka. Hon dog 13 juli 1856. De fick följande barn:

Anders	1801	25 okt	
Cherstin	1803	5 jan	dog 1891

Anders Olofsson (d.ä.)

Riksdagsman åren 1844-1858. Han var född den 25 okt 1801 och gifte sig den 12 april 1830 med Kerstin Jönsdotter, född den 14 dec 1806. Han dog den 6 dec 1866 och hon dog 1876. De fick följande barn:

Olof	1831	23 jan	
Lisbeth	1832	19 nov	
Jöns	1837	8 apr	

Olof Andersson (d.y.)

Kyrkovärd till 1885 och nämndeman. Han föddes den 23 jan 1831 och gifte sig den 3 juni 1858 med Kerstin Göransdotter, född den 9 juni 1833. Hon dog den 22 jan 1893 och han gifte om sig 22 dec 1894 med änkan Anna Jönsdotter, född den 13 dec 1842. Han dog den 9 juli 1915. Olof och Kerstin fick följande barn, men det andra äktenskapet blev barnlöst:

Anders	1859	20 maj	tvilling
Göran	1859	20 maj	tvilling
Olof	1861	1 mars	
Jöns	1865	25 maj	
Kristina	1868	23 jan	
Erik	1870	1 apr	

Anna Jönsdotters barn som följde med till Lillbacken när hon gifte sig 1894:

Emma	1877	20 nov	flyttade därifrån 1896
------	------	--------	------------------------



Olof Andersson (1831-1915) och Kerstin Göransdotter (1833-1893).

Olof Olofsson (d.ä.)

Häradsdomare och kyrkovärd. Han föddes den 1 mars 1861 och gifte sig den 11 juni 1885 med Märeta (Märta) Andersdotter, född den 29 dec 1864. Han övertog gården efter sin fader 1886 och överlät den till sina två äldsta söner år 1918. Han dog den 4 aug 1941 och hon den 18 juni 1954. De fick följande barn:

Olof	1886	13 okt	
Anders	1889	2 maj	
Maria Kristina	1892	1 jan	dog 1 jan 1910 (saknade förstånd)
Georg	1896	15 apr	sjuklig och dog 29 aug 1922

Han var landtingsman (runt 1911-1921), nämndeman (c:a 1895-1907) samt häradsdomare (från 1908 och in på 1910-talet). Från ett valmöte i Oviken i augusti 1905 kan nämnas som kuriosum att Olof Olofsson blev rekommenderad av de flesta på mötet och vann inte oväntat med 49 av de 80 rösterna.

Den 18 febr 1907 anhöll Olof Olofsson om lagfart för det köp han gjort enligt lagfartsbevis den 7 nov 1892 och 11 okt 1895 som gällde två andelar som tillhörde Lockåsen nr 3 som låg vid Bilsåsen, för 650 kr.



Olof Olofsson d.ä. (1861-1941) och Märeta Andersdotter (1864-1954).

Anders Olofsson (d.y.) och Olof Olofsson (d.y.)

De bodde båda två på gården och brukade den gemensamt under lång tid, men de gick bort båda två i slutet av 1960-talet. Som unga hade de byggt var sitt sommarhus mitt emot varandra, såsom flyglar till vinterhuset. Efter deras bortgång skulle det dröja ända till 1980 innan gården fick en ny formell ägare.

I den statliga jordbruksräkningen år 1944 uppgav de båda bröderna att gården omfattade 10,5 hektar åker samt 1,25 hektar slätteräng, men också 0,25 hektar tomt och trädgård. Likaså fanns 13 hektar annan betesäng och 30 hektar skogsmark. Därtill fanns 55 hektar övrig mark, vilket innebär att gården var på totalt 110 hektar. Då fanns varken vatten eller avlopp till husen, men el hade dragits fram redan omkring år 1910. Vatten till ladugård drogs in runt 1976 och till vinterhuset något senare. I övrigt fanns en pump på gården intill bryggstugan som tillhörde Anders Olofsson. Telefonnumret var 063-10281.

Anders Olofsson (d.y.; 1889-1966) och Beda Borgström (1895-1937), vilka fick fyra barn tillsammans.

Bilden ska bytas ut inom kort.



ANDERS OLOFSSON (d.y.), föddes den 2 maj 1889, hade sällskap med **Ella Westin** (född 19 maj 1886 och hon gifte sig 12 juli 1925 med änklungen Jonas Persson i Botåsen nr 2 i Oviken, sedermera ändrat till Nilsson, vilka fick sonen John Anshelm den 21 apr 1926). Han gifte sig 24 juni 1920 med **Beda Borgström**, född den 20 juni 1895 och som hade bott på Lillbacken sedan hon var barn. Hon dog den 17 juli 1937 och han den 19 sept 1966. De fick flera barn.

Anders och Ellas barn:

Olof (Andersson), född den 14 jan 1912 och uppväxt hos modern i Hällne nr 4 i Ovikens sn, samt gifte sig 9 juli 1933 med Ingeborg Boström i Norrgården i Ovikens sn (född 12 nov 1909 och utan syskon), där de kom att bosätta sig. Han dog 27 jan 1997 och hon 28 mars 1997. De fick sonen **Bertil** Andersson (född 15 juli 1935), som gifte sig med Märta Elisabeth Andersson (född 27 apr 1936), vilka fick barnen Ulf Anders (18 dec 1962) och Anette Elisabeth (född 2 febr 1966).

Anders och Bedas barn:

Märta, född den 16 nov 1921, dog den 22 juli 1990, gift den 21 aug 1949 med **Assar** Fred Thörnvall, född den 16 dec 1916 och dog den 11 jan 2000. De bodde kvar på gården till sin död. Inga barn.

Britt Valborg, född den 1 maj 1923 (dog 8 sept 2003), gift med Sven Edström (född 24 nov 1924, dog 4 nov 2009). De hade adoptivdottern Lilian (född 26 aug 1958) som gifte sig med Savvas Savva (född 2 sept 1957) och fick barn.

Kerstin Maria, född den 3 okt 1925, gifte sig 27 nov 1949 med Uno Andersson (född 17 sept 1928) varefter de flyttade till USA, men hon skilde sig 15 nov 1967 och flyttade hem igen till Sverige c:a 1987. Hon dog på Frösön 16 dec 2004. De fick de två barnen **Gunhild** Katrin (född 18 sept 1947) och **Ove** Germund (född 9 sept 1949) som bor kvar i USA, vilka båda gifte sig och har fått barnen Erik och Krista respektive Lydia.

Anna Elise, född 11 aug 1929, gift den 26 okt 1947 med Anders Olavus Dahlin, född 13 okt 1922 i Myssjö sn och dog 11 juli 1987 i Svenskär i Härnösand. De bodde i Kövra runt 1950 samt i Härnösand senast från 1954 och ännu 1975, samt fick barnen Inger (2 sept 1948), Nils-Anders (född 30 mars 1955) och Mats (22 apr 1956).

I mitten av 1960-talet hade Assar och Märta 8-10 kor, 1-2 hästar, 1 gris, men ingen traktor.



*Märta (1921-1990), dotter till Anders Olofsson
samt maken Assar Törnvall (1916-2000).*

Min tid hos Assar och Märta

Påskan 1966 hyrde mina föräldrar lillstugan på Lillbacken, eftersom vår sommarstuga i Gräftåvallen inte var färdigbyggd. Det blev början på en fantastisk kontakt som medförde åtskilliga besök under lång tid framöver. Varje resa till Jämtland inleddes alltid med en kopp kaffe och hjärtliga samtal på Lillbacken. Likaså vistades jag alltid här medan mina föräldrar handlade mat i Myrviken. Orsaken var enkel. Ständigt hände mycket som var annorlunda och äventyrligt, såsom att få köra traktor, åka till kvarnen, ropa in saker på auktioner, fiska med nät, åka höskrinda, uppleva livet med utedass, vattenspump och att hugga ved, samt katterna Hillman och Måns, rabbla ordspråk, sortera 2-kronor, för att nämna några goda minnen. Höjdpunkten kom när jag blev sommarbarn på gården en dryg månad per år i väntan på att mina föräldrar kom upp. Då lärde jag mig livet på landet och inte minst gårdens historia där de gamla husen och fäboden blev favoriter. Därtill fanns en säregen släktrönik som fick mig att ta bussen in till landsarkivet i Östersund för att ta reda på mer. Från den dagen har mina intressen alltid kretsat kring släkt- och hembygdsforskning samt med inslag av arkeologi. Härigenom bestämdes lustigt nog mitt grundläggande välgval i livet och det skedde just här på Lillbacken.

OLOF OLOFSSON (d.y.), föddes den 13 okt 1886 (fel i kyrkoböckerna, egentligen var det den 24 nov), trolovad med **Agnes Andersson** (född den 1 dec 1890 i Helgebacken vars familj flyttade till Fjösåsen 1907), men förlovingen bröts. Hon gifte sig istället 26 dec 1918 med Jöns Olofsson (f.1892) i Elven i Myssjö sn, vilka flyttade till Fjösåsen 1921 samt vidare till Lockåsen i Myssjö sn på 1940-talet där hon dog 13 juli 1969.

Olof och Agnes fick sonen

Oscar	1911	23 okt
--------------	------	--------

Agnes och Jöns bodde i Fjösåsen och fick barnen:

Brita Juliana	1919	3 sept
Bendigt Agneta	1921	27 mars
Ingrid Maria	1923	14 maj
Olof	1928	28 aug
Karin Ingeborg	1930	8 dec

Olof Olofsson gifte sig den 6 jan 1919 med **Maria (Mia) Johansson**, född den 24 nov 1886 i Side i Oviken. Äktenskapet var barnlöst, men de hade fosterdottern Astrid, född den 6 sept 1921, gift 1946 med Arno Heljeback samt dog den 26 aug 1999. Hon hade kommit 1924 som 3-åring till Lillbacken. Olof dog den 15 juli 1968 och Maria den 8 juni 1969.



Agnes Andersson (1890-1969) med sonen Oscar samt Olof Olofsson (1886-1968).

Oscar Olofsson

Oscar Olofsson, född den 23 okt 1911 och dog den 12 aug 1999, samt gifte sig den 4 mars 1939 med Maj Olava Olsson, född 25 aug 1918. De bodde under lång tid i Kinderåsen och senare i Hägersten i Stockholm samt fick 3 barn:

Agnes **Marianne**, född den 20 april 1941, gift med Conny Dagrind (född den 12 maj 1946), och de fick barnet:

Karin **Maria Therese**, född den 10 nov 1974, gift med Jakob Friberg (född den 18 mars 1970), och de fick barnen:

Julia Agnes Helena	2001	4 jan
Josephine Karin	2003	22 sept

Karin Ingeborg (har efternamnet Oscarsson), född den 7 aug 1945.

Kjell Olof (**Olle**), född den 15 maj 1939 (Se mer nedan)

Olle Oscarson

Kjell Olof (**Olle**) Oscarson, född den 15 maj 1939, gift med Ulla Persson, född den 12 nov 1940, vilka sedermera tog över Lillbacken och löste ut de övriga släktingarna. Deras barn är:

Pehr Olof, född den 25 sept 1963, gift med **Natalie**, och de fick barnet:

Olof Alexander	2000	10 apr
----------------	------	--------

Jan Anders, född den 24 febr 1967, sambo med **Madelene Nordström**, och de fick barnen:

Ebba Anna Olava	2003	9 sept
Axel Olle John	2007	11 mars

Den 3 okt 2020 överlät Olle Oscarson Lillbacken 1:1 till sönerna Pehr och Jan genom gåva.

Branden 1786

Denna dombokstext från häradstinget har fått en modern stavning. Text som återges med röd färg är osäker och bör kontrolleras.

År 1786, den 1 sta Majj, blev i anledning av domhavandes under den 17:de nästlidna April utfärdade remiss, Syn- och värdering förrättad hos nämndemannen Anders Halfvarsson i Lillbacken och Ovike socken över den hos honom den 14:de i ovanberörde April månad timade eldsvådan och ehuru denna **dags** termin i Tingslaget blivit behörigen kungjord, kom likväl ingen fullmäktig å Tingslagsboarnas vägnar nu tillstädes utan endast Anders Halfvarsson, och dess husfolk voro närvarande, som på tillfrågan, huru och på vad sätt elden lös kommit, om det antingen skett genom vårdslöst förfarande eller om det skett dem oveterligen, varpå Anders Halfvarsson yttrade sig att han så mycket mindre kunde hava sig om eldens uppkomst kunnigt, som han själv var i Kinderåsen när den beklagliga tidningen för honom kom, att elden satt i dess gård, och innan han hem kom hem stad gården i ljusan låga, men annars gavs den underrättelsen av hans husfolk och barn, att eld tostrorna skall flugit ut ur en skorsten söder på gården, och fästat sig uti röstet på Port- Byggningen, och på det sättet börjat att brinna. Vidare upplysning kunde nu icke fås. Synemännens företag således Syn- och värdering och avlopp på sätt som följer:

Hemmanet om 1½ tunnland	Specie
1. Stufvan med förstufva, och kammare befanns varit 20 alnar lång samt till 17 el. 18 varfs höjd uppbyggd, att gott grantimmer, och furusyllar till underlag, väl inredd och i fullkomligt stånd, upptogs därför nu till 500 mark Smt, eller 27 Rdr 37 sk 44 specie, dock likväl utföres efter 1744 års Brandstodsförordning till	12 24
2. Gäststufva har varit 10 alnar lång samt med lika höjd, varit väl försedd både med utan- och innantak, och annat inrede, icke gammal, utan i fullkomligt stånd, och kunde i anledning därav ej mindre värderas, än till 300 mark Smt, el. 16 Rdl 32 sk specie, fast den även bliver utförd på samma grund som nästföregående till	7 24
3. Källan med överbyggnad, överbyggnaden av brunnen samt svalfront till någon del skadad, ansågs för 200 mark Smt, ell. 11 Rdl 5 sk 44 ehuru den även utföres på lika grund till	2 24
4. Visthuset har varit i gott och fullkomligt stånd, ansågs till ett värde av 100.de mark Smt eller 5 Rdl 26 sk 8 r som även utföres till	3 36
5. Stolphärbärgen har varit i hjälpligt stånd både till storlek, och styrka blev därför ansedd till 139 mark Smt eller 7 Rdl 34 sk 8 r specie, utföres även så till	

	7	24
6. Redskapshus skall varit i gott stånd som ansågs till 60 mark Smt eller 3 Rdl 16 sk specie utföres likaledes till	1	12
7. Hemligt hus har varit sådant vid gården som brukligt är, och kunde ej mera anses förr än	1	12
8. Port- och lider varibland även en liten stufva varit inredd, togs upp till 54 mark Smt el. 3 Rdl Specie utföres	1	42
9. Stall har varit i gott stånd med skulle, samt så stort att 3 hästar haft sitt rum, ansågs för 150 mark Smt, eller 8 Rdl 16 sk specie, ehuru det utföres till	7	24
10. Fähuset, gammalt, fick vid branden till stora delar bärgas förutan taket, och en delar stakar, som blev skadade, angavs till en skada av	5	-
11. Fårhus har ej varit vid gården, utan i det stället ansågs för billigt, att utföra den i Portbyggningen uppbrända stufvan till	1	42
12. Svinhus har även varit vid gården i brukbart stånd och utföres till	1	12
13. Fodermund i ett ganska gott stånd, samt ej varit gammalt ansågs till 72 mark Smt el. 4 Rdl och utföres till	1	42
14. Kornlada med loge har varit i ett fullkomligt stånd, samt till den storlek som hemmanet tarvade, ansågs till 300 mark Smt eller 16 Rdl 32 sk sp. dock utföres till	7	24
i Smt mark 2043 : 24 öre	Summa	63 : 6

Dessutom har vid gården uppbrunnit en försvarlig bryggstufva, vid pass 10 tunnor spannmål, 10 skrindor foder, samt all kör- och åkerredskap, vilket synemännen nu ej kunde till något värde upptaga, utan må sådan under ställas den domstolens beprövande huru slikt må till Brandsta kunna upptagas eller ej.

Lillbacken ut Supra
M. Sundström
Jöns Johansson i Borgen
Jon Andersson i Heljebacken

Bouppteckningar

Nedan följer några bouppteckningar som berör Lillbacken. Det två första återges i sin helhet och de efterföljande i ett sammandrag. Dessa omfattar båda makarna under de fyra generationer som dog 1801-1915 samt en ogift dotter.

Bouppteckningar från Lillbacken

Maria Olofsdotter	1801	
Anders Halvardsson	1814	
Per Halvardsson Renström	1763	<i>bror till Anders Halvardsson, boende i Hällne</i>
Lisbeta Andersdotter	1832	<i>dotter till Anders Halvardsson och Maria Olofsdotter</i>
Märeta Andersdotter	1856	
Olof Andersson	1857	
Anders Olofsson	1867	
Lisbet Andersdotter	1867	
Kerstin Göransdotter	1893	
Olof Andersson	1915	

Maria Olofsdotter 1801

Gift med Anders Halvardsson som dog 1814.

År 1801 den 2 Junii, Lät Nämndemannen Anders Halfwarsson i Lillbakcken, Owike Sockn, Jnwentera och werdera All den lösegendom som nu fans öfrig efter deß i nästledne Maii Månad genom döden afledna Kära hustru marin Olofs dotter. Egendomen blef af den efterlefwande upgifwen i deß Barns och Mågars när och öfwerwaro.

Guld	<u>Specie</u>
3. St: Ringar	3

Silfwer	
1. St: Bägare 16 lod 13-16	
2. St: Bägare 16 lod 13-16	
1. St: Kosa	
1. St: tumlare	

8. St: skjedar 21 lod 10-24
 1. St: Ring | ½ lod 16
 1. St: sålja | 37 24

Tenn
 1. (lispund) i horter 5

Messing och
 Malm
 1. St: Kittell 1
 2. St: Mortell 3
 1. St: Strykjern 24
 3. St: Ljusstakar 1
 9. St: skjedar 32
 1. St: skål wigt 1 7 8

Koppar
 1. (lispund) 8 mark à 12 sk 22

Bleck
 2. St: Oststjernor 12
 1. St: skål 8
 1. St: Ljussax 2
 1. St: ½ Jungfru 1
 2. St: Bleckmått 8 35

Säng Kläder
 3. St: dun Ball=
 ster 15
 5. St: fällar 15
 5. St: kuddar 6 32
 5. St: ullsän=
 gar med fal=
 lar 6 16
 4. St: Bord täc=
 ken 3 16 46 16

Den aflednas
 Gång Kläder
 uptogs till 12

Trä Käril
 togs i ett för
 alt til en Summa 9

Kor och åker
 Redskap äf=
 wen till en Sum=
 ma 20

Lin Kläder
 togs till 10

Bodskap

5. St: kor	30		
3. St: ungnöt	6		
5. St: får	2	16	
6. St: getter	4		
5. St: Bockar	3	16	
4. St: killingar		32	
3. St: Swin	5		51 16

Böcker

1. St: Bibell	3		
2. St: postiller	1		4

Diwersse

1. St: Smedja med deß (r)ed= skap			10 24
3. St: jernstörar	2		
1. St: grofwe	12		
8. St: gräf	6		2 18

Diwersse

1. St: jern spada	4		
2. St: tälg bilor	1		
6. St: hyggyxor	32		
2. St: hjälp Korgar	1	16	
1. St: slipsten	40		
Bod käril för	1	16	
5. St: Par Gardiner	1	32	6 44

Till Kommer

Diwersse

Backster don för wäfrustning	1		
	2		
5. St: skin säckar	40		
4. St: strig säc= kar	8		
2. St: klöfsadlar	3		
2. St: stakhudar	1		
4. St: seltyg	4		
8. St: Par skaklar	16		
1. St: bräd skrin(= da me jern(= stänger	1		
3. St: kjepp skrin= dar	36		
18. St: Ljar	1	16	
Kannor och stop till. 3. St:	12		
1. St: sten krus	16		
4. St: kistor	2		18

[sidbrytning]

2. St: skåp	3		
-------------	---	--	--

6. St: stolar	24		
1. St: grimma och ett betsel	16		
4. St: stenfat	12		
3. St: Porcell: fat	4		
1. St: d:o skål	1		
20. St: trä tall= rikar	20		
3. St: tunnor korn	24		
tröskristning	1		
2. St: gl. spinn råckar	24		
3. St: Par Cardor	24		
1. St: mat spann	1 16		
1. St: betsman	16		
mål käril	24		
1. St: wofferjern	32		
2. St: Rå jern	1 16		
1. St: hagell böfa	2 24		
Snickar redskap och sågor	3 12		
Säd och andre			
Mat waror	33 16	73	41

Utestående fördringar hos Son Olof An= dersson 4 tun= nor Korn	32		
15. Kappar Er(=) ter	5		
2. fl hafra	1 16	38	16
Summa		379	2

Per Skuld Till Son Olof Anders son		8	4
Ren Behållning		370	46

Mera egendom fans icke, utan de fattige sin
andel med Trettio Twå sk quitterar Swen Jönsson
i Botåsen kyrkowerd

Mats Sundström Anders Halfwarsson
Jon Persson i årgården i Lillbacken

Anders Halvardsson 1814

Gift med Maria Olofsdotter som dog 1801.

På Begjæran af Nämndemannen Olof
Andersson i Lillbacken Blef år 1814. den. 15.
Februari af undertecknad Boupptekning
hållen, Efter för detta Riksdags- och Nämndemanne
Anders Halfwarsson i Lillbacken, som genom
döden afled den 29:de sistledne Januari
Egendomen framgafs, och värderades som följer

Guld			
1 st: Ring	1		
Silfver			
41 Lod dels förgylt och oförgylt a 32; skill - lodet gör	27	16	
D:o 12 Lod gammalt Mynt	6		
6 st Blanko Riks dallrar	10		44 16
Tenn			
19½ Marker	4	40	
Mässing			
12½ Marker	4	8	
Koppar			
10 Marker	5		
Postlinn			
2 st. driks Krus	1		
Blecksaker			
	40		
Glaskärill			
	32	16	24
Gång Kläder			
2 st Hattar	2		
2 st ludna Mössor	1	8	
3 st halsplagg	1		
2 st Lappmuddar g.	8		
1 st Kapp Råck g.	2		
2 st Walmars Råckar	7		
1 st D:o	2	23	8
<i>(fortsättning i efterföljande kolumn)</i>			
7 st tröjor	6	16	
3 st. Sämre	4		
4 st Lifstycke	3	24	
3 p: Byxor	3	16	

8 st hanskar			
Bättre och Sämre	2	4	
6 P:r strumpor	3	32	
2 Pr damskor		40	
Thoflor och skor			
Bättre och Sämre	4	8	
3 st Belte g.		24	
2 st skjortor Med			
Mera Lintyg	1	36	30 8

Säng Kläder

2 st Dunbolster	20		
2 st fällar	12	32	
4 st Kuddar	2		
1 Sängvar g.		21	
3 st Bordtecke	3	16	

Diversse

1 st Kista En spann	3		
1 st Skåp	1	16	
1 st gryta liten	1		
1 st Kaar		16	
2 st huggjern		20	
1 st Kopparpenna	1	8	
1 st tobaks dosa		24	
1 st Byssa med Behör	1	18	
3 st Byttor		12	
Saxar och knifvar			
af flera Sorter	1	8	
1 st ask Med flera			
Småsaker	2	16	51 20

(fortsättning på efterföljande sida)

Snickar Redskap	3		
Smedje Redskap	15		
1 st Biblia Med en			
Samling Böcker	10		
1 st Malspam m.m.	1	32	
75 taller träskjedar	6	12	
1 st ask. m.m.		12	
1 st Kalfskinn Bestedd.		18	
3 st Kjeppa En aln		20	
1 st Säll. En Låda		24	
2 st Säckar En väska		32	
1 st Ljussax m.m.		16	
1 st Bismann g.		6	
6 Marker Ull	2	12	
7 st Nät g.	1	8	
4 st Bord Störr			
och mindre	2		
2 st stansänger	1	12	
22 st trätalrikar	22		45 34

Boskap		
1 st Koo	12	16
2 st getter	2	32
Span Måhl		
¼ tunna Råg	2	32
3 tunnor Korn	30	47 32
Utestående		
fordringar af		
Jöns Andersson i Backen En. Revers	40	
Göran Högbom i fjösåsen En. Revers	6	32
Summa	305	30

På tillfrågan, war Ej mer Egendom at finnas
Betygas af Olof
Anderson i Lillbacken

Lisbeth Andersdotter 1832

*Dotter till Anders Halvardsson och Maria Olofsdotter samt syster till Olof Andersson.
Hon bodde kvar på gården som ogift hela sitt liv.*

År 1832 den 6.te augustii. Blef uppå begäran Boupp=
tekning hållen efter ållderstegne Pigan Lisbeta anders=
dotter i Lillbacken, som genom döden är afliden den
28:de nästledne Julji, den lilla qwarlåtenskap som fans, upp-
gafs av deß broder nämndemannen Olof Anderson
upptecknades och wärderades af nedanskrefne, som följer

*Endast ett urval är medtaget nedan. Hon ägde inget guld men silver för 4
riksdaler banco samt några föremål i tenn och koppar. Bouppteckningen
omfattar 30 rader med gångkläder och 9 rader med kläder etc tillverkat i lin.
Därtill 8 rader sängkläder och allehanda bruksföremål, men ingen boskap.*

Summa 152 : 39 : 7½ 152 riksdaler 39 skilling 7½ runstycken, enligt kursen banco

Märeta Andersdotter 1856

Gift med Olof Andersson som dog 1857.

År 1856 den 29:de Augusti anställdes laga Boup=
teckning efter Födorådsmans- förra Nämndemans - Hus=
trun Märeta Olofs dotter i Lillbacken, som med döden
afled den 13:de sist. Juli och efter sig lemnat
Enklungen Olof Andersson och med honom 2:ne Barn
Riksdagsmannen Anders Olofsson och Kerstin Olsdotter,
gift med nu närvarande Bonden Johan Nilsson i
Svensåsen.

Egendomen uppgafs af Riksdagsmannen Anders Olofsson
på följande sätt

Kontanter			<u>Riksmünt</u>	
Silfvermynt	62			
Sedlar	36			
Kopparmynt		12	98	12
Gull				
1 ring skodd med messing	2		2	
Silfver				
2:ne större Pokaler förgyllda 1 # 21 lod	64	50		# avser skålpund
3:ne begare 16 lod	24			
1 skål 1 dosa och 2:ne tumlare 14 lod	21			
8 st matskedar 22 lod	33		142	50
Koppar				
5 st kittlar större och mindre 38 #	28	50		
2 st byttor 12#	10	50		
1 kruka 4 #	4			
3 st. skopor	3			
2:ne skålar och 2:ne trattar	1	50		
1 flaska och fiskösa	1	75		
2:ne Kaffepannor och fotpannor	4		53	25
<i>(sammanfattning:)</i>				
Tenn	2 rader		13	50
Messing och malm	4 rader		6	75
Påstlin	3 rader		3	35
Glaskäril	2 rader		2	25
Stenkäril	1 rad			50
Gångkläder	14 rader		40	25
Sängkläder	6 rader		47	75
Linne och Duktyger	9 rader		18	49
Diwerse	18 rader		59	50
forts.	6 rader		17	25
Spannemål	1 rad		48	
Boskap				

1 Ko	30		
4 st Får	12	42	
Säkre fordringar tillsammans		2075	50
Summa Behållning		2670	96

Olof Andersson 1857

Gift med Märeta Anderdotter som dog 1856.

År 1857 den 3:de Mars anställdes Laga boupteckning efter Födorådsmanen förra Nämde mannen Olof Andersson i Lillbacken som med döden afled den 4:de sist. Januari, och efter sig lemnad arfwingarne Sonen Riksdagsmannen Anders Olofsson, och Dottren Kerstin Olofs dotter gift med Bonden Johan Nils son i Svensåsen Egendomen uppgafs upptecknad och värderat som följer

(sammanfattning:)

Kontanter	1 rad	68	44	
Silfver	2 rader	46	50	
Koppar	2 rader	19	14	
Tenn	2 rader	9	50	
Messing	1 rad	1	50	
Påstlin	1 rad		75	
Glaskärl	1 rad	1		
Stenkärl	1 rad		50	
Gångkläder	11 rader			värdet svårläst i bokrygg
Sängkläder	2 rader			dito
Linne och Duktyger	3 rader			dito
Diwerse	15 rader			dito
Spannmål	1 rad			oskarp bild hos AD
Boskap	1 rad			oskarp bild hos AD
Säkra fordringar tillsammans				oskarp bild hos AD

Anders Olofsson 1867

Gift med Lisbet Anderdotter som dog 1867.

År 1867 den 22 Februari förrättades laga Boupteckning uti sterbhuset efter förre Riksdagsmannen Anders Olofsson i Lillbacken som afled den 6:te sistledne December och efter sig lemnat Enkan Kerstin Jönsdotter och med henne sammanaflade 3:ne barn sönerne Olof och Jöns, och dottern Lisbeth hvars rätt bevakades af deß laga förm[yn]dare Jacob Olofsson i Borgen, egendomen uppgaf af efterlevvande Enkan, upptecknades och värderades i följande ordning.

(sammanfattning:)

(Kontanter)	1 rad	53	68
Guld	1 rad	2	50
Silfver	3 rader	192	50
Mässing	1 rad	3	10
Malm	1 rad	2	75
Tenn	2 rader	4	87
Koppar	3 rader	26	80
Blecksaker	2 rader	2	75
Jernsaker	2 rader	11	75
Glas och Porslin	5 rader	9	
Linne	2 rader	22	45
Sängkläder	5 rader	98	
den afl Gångkläder	10 rader	93	95
Möbler	6 rader	76	45
Kör[r]edskap	1 rad	41	75
Diverse	20 rader	69	60
Träkärl	4 rader	8	60

Kreatur

3 st Kor à 30 [s:a] 90 4 st Får à 2,10 [s:a] 8,40 98 40

Böcker	3 rader	12	50
Säkra Fordringar	12 rader	3821	50
Summa Tillgång Rmt		4602	90

Lisbet Andersdotter 1867

Gift med Anders Olofsson som dog 1867.

År 1867 den 8:de Oktober anställdes laga Boupptekning efter Bondedottren Lisbet Andersdotter i Lillbacken, som med döden afled den 5:de sist.e Juni och efter sig lemnad Arfvin=garne Modren Kerstin Jönsdotter och med henne 2:ne Bröder: Bonden Olof Anders son och Bondesonen Jöns Andersson i Lillbacken.

Egendomen uppgafs af hennes Förmyndare Bondesonen Jakob Olofsson i Borgen upptecknades och värderades som följer

(sammanfattning:)

Silfver	2 rader	4	25
Malm	1 rad		80
Tenn	1 rad	1	75
Gångkläder	8 rader	32	25
Sängkläder	1 rad	11	
Linne	1 rad	2	25
Diverse	5 rader	14	75

Fordringar
af Bonden Olof Andersson i Lillbacken

	2062	
Summa tillgång	2129	05

Kerstin Göransdotter 1893

Gift med Olof Andersson som dog 1915.

År 1893 den 2 Maj förrättades på begäran bouppteckning efter Kyrkvärden Olof Anderssons i Lillbacken hustru Kerstin Göransdotter som afled den 22 sist. Januari d. år. efterlemnade utom mannen med honom sammanafnade barn Sönerna Anders, Göran, Olof, Jöns, Erik döttrarna Christina och Emma, den sistnämde omyndig, hennes som Cristinas rätt bevakades af deras farbror Jöns Anders son, öfriga närvarande. Boet uppgafs af efterlevande mannen upptecknades och värderades i följande ordning.

Fastigheter*
Hälften i en skoglägenhet lydande under Skattehemmanet n:o 2 Lockåsen utgörande det hela 3051/80.000 tundland värdat till

Hälften i en skoglägenhet i Billsåsen lydande under Skatte-

*ej med originalets radbrytningar

350:00

hemmanet n:o 3 i Läckåsen värderat till	100:00
Hälften i en skoglägenhet lydande under Skattehemmanet n:o 1 i Hällne värderat till	100:00
Afvärkningsrätt å en Skoglägenhet värderat till	550:00

(sammanfattning:)

Kontant vid dödsdagen	1 rad	25	
Guld	1 rad	2	
Silver	7 rader	112	
Koppar	16 rader	44	75
Messing och Malm	5 rader	10	25
Tenn	2 rader	2	
Hudar och skinn	12 rader	83	75
Kräatur	8 rader	700	
Kör och åkerrädskap	10 rader	74	75
Laggkärl	5 rader	15	
Glas och Påstlin	5 rader	7	25
Gångkläder	28 rader	66	05
Möbler och hemråds Saker	30 rader	138	75
Sängkläder	25 rader	157	35
Diverse	77 rader	449	75
Ett parti böcker	1 rad	5	
Säkra fordringar	11 poster	1548	20
Skulder	8 poster	2304	58

se detaljer nedan

Begravningsomkostnader	50	
Bouppteckning kostnad sirka	25	
Transport tillgångar	4541	85
En fodran af Skolläraren J. Nordling	3	
Wärdelösa fodringar af åtskilliga personer sirka 5000		
Transport skulder	2379	58
Boets tillgångar öfver Skullderna	2165	27

Detaljer:

Kräatur		
1 Ko gammal	35	
1 d ung med horn	70	
1 d d:o	60	
1 get	7	
4 st får större	25	
2 mindre	3	
1 Ränsmärke och ett parti ränar	500	700

Olof Andersson 1915

Gift med Kerstin Göransdotter som dog 1893.

Omgift med Anna Andersson, men det äktenskapet blev barnlöst.

År 1915 den 20 juli förrättades bouppteckning efter förre Kyrkovärden Olof Andersson i Lillbacken Oviken, hvilken därstädes aflidit den 9 dennes Och såsom sterbhusdelägre efterlemnad;
Änkan Anna Anderson född Jönsson
Sonen Anders Olofsson i Billsåsen
" Göran Olofssons i Svensåsen
" Olof Olofsson i Lillbacken
" Jöns Olofsson i Fåker Näs
" Erik Olofsson i Hällne
Dottern Kristina gift med Nils Eriksson i Häggen
" Emma gift med Paulus Persson i Gisselfors
Samtliga myndiga och personligen närvarande Boet uppgafs under edlig förpliktelse af änkan samt antecknades och värderades i följande ordning.

Fastigheter

1:o 3051/40000 tunnland af skatte hemmanet N:o 2 Lockåsen 600
2:o 1/6 af en jordlägenhet i Billsåsen afsöndrad från dels 1½ tunnland dels en torplägenhet af hemmanet N:o 3 i samma by allt i Myssjö socken 400
förutnämnda fastigheter aro förvärvade före äktenskapet

(sammanfattning:)

Silver	6 rader	31	
Koppar	8 rader	33	25
Malm å mässing	4 rader	6	50
Järn och blecksaker	7 rader	29	75
Möbler	10 rader	129	
Sängkläder	7 rader	112	
Linne	6 rader	33	
Mansgångkläder	8 rader	98	
Glas och Porslin	8 rader	8	85
1 parti böcker	1 rad	10	

Kreatur

2 sty Kor	200	
3 " får	20	220
1 spannmålsbod	100	

1 kornlada		50	150
Laggkärl	7 rader	22	50
Diverse	34 rader	130	25
Fordringar	3 poster	391	63
[Summa] Tillgångar		2405	73
Skulder	9 poster	673	21
Behållning Kronor		1732	52

Kartor

År 1843



År 1970



Fotografier 1967-1977



Assar och Märta Thörnvall samt deras hund Zetty, cirka 1966.



Gården, med de två röda sommarhusen mitt emot varandra, samt vinterhuset där emellan. Lillstugan längst till vänster, ladugården längst til höger. Bakom dem dels huset med snickarbod och vedbod, och längre bort häbren med loge samt en hölada längst bort.

Foto c:a 1950-tal.



Gården vintertid, sett med extrem vidvinkel.



Gården, sett från stora vägen. Detaljer nedan.







Vy från bastun, mot stora vägen och platsen för mjölkkrukorna.



Vinterhuset, byggt 1856.



Indragning av vatten till vinterhuset, cirka 1976.





Sommarhuset, byggt i slutet av 1800-talet.





Huset mitt emot sommarhuset, byggt i slutet av 1800-talet.



Ladugården med utedass. Byggt c:a 1920.





Snickarbon och vedbon.





Logen med härbärgen på båda sidorna.













Härbäretet närmast gårdplan.



Bastun där man för länge sedan torkade korn, där året 1777 är inristat i dörren.



Vy från norr, mellan bastun till logen. Detaljer nedan.







Smedjan från 1800-talets början.





Vy, från väster. Detaljer nedan.









Logen.



En av många små lador ute på ägorna, byggd 1821.









Gården sett från samma plats i sydväst som bilden ovanför över höladorna.





Lillstugan, interiört.



Fäbodvallen, boningshuset.



Fäbodvallen, ladugården.





Fäbodvallens boningshus, interiört.







Mjölkkorna i ladugården.



Assar kör hem mjölkrukorna från mjölpallen nere vid vägen ungefär 150 meter bort.



Assar kör hem ett lass hö med hästskrinna.



Märta rensar fisk utanför sommarhuset.



Märta dukar fram till middag.



Fotografier 2004

Mycket var sig likt, men det hade också skett stora förändringar.





Köket i sommarhuset som även kallades bryggstugan.









Maj Olsson visar runt i sommarhuset.



Nedre bilden: Skafferiet i sommerhuset.



Vinden på sommarhuset.



Vattenpumpen utanför sommarhuset.



Vinterhuset framsidan och interiört i köket.



Köket i vinterhuset.



Vinterhuset interiört, köket samt finrummet på nedervåningen. Maj Olsson visar runt.



Vinterhuset interiört, finrummet på nedervåningen samt hallen på övervåningen.



Vinterhuset, köket på övervåningen.



Vinterhuset, sovrummet på övervåningen.



Vinterhuset, övervåningens finrum.







Lillstugan som byggdes 1921.









Vinterhusets fasad.



Vägen ner till postlådan och stora vägen.



Logen, som byggts om och blivit kortare.



Härbret intill logen.



Logen.



Smedjan, interiört.



Smedjan.



Snickarboden, interiört.



Snickarboden.



Ladugården, interiört och trappan upp till höskullen.



Ladugårdens höskulle.



Fäbodvallen Svedjebuan.





Föremål och dokument



Damsadeln på vinden i vinterhuset.



Gravvård vid Ovikens gamla kyrka, över en av de tidigare ägarna av Lillbacken, nämndeman Olof Andersson, som bekostades av hans dräng (P.S.S.) på grund av att husbonden hade varit så mild och snäll mot honom. Drängen hette Per Svensson, född 1824 i Hällne och han bodde på Lillbacken från 1847 och fram till hösten 1852 samt gifte sig 1855 och flyttade till Västeråsen i Oviken.

1572

Transportera - 1655 - 48

Wijens Ingeles och Sönder

Christ. Sönder i Thoolss Back	3 1/2 S. C.		
Landskied	Ränttax.	1: 23: 12	
Winkial		3:	
Perst. i Thoolss Back		12:	2 6/12
Christ. Sönder i Thoolss Back	2 S. C.		
Landkied	Ränttax.	1: 4:	
Winkial		3:	
Perst. i Thoolss Back			1 7/12
Christ. Sönder i Thoolss Back	2 S. C.		
Landkied	Ränttax.	1: 4:	
Winkial		6:	
Perst. i Thoolss Back			1 10/12
Christ. Sönder i Thoolss Back	3 S. C.		
Landkied	Ränttax.	1: 27:	
Winkial		6:	
Perst. i Thoolss Back		1:	1 29/12
Christ. Sönder i Thoolss Back	3 1/2 S. C.		
Landkied	Ränttax.	1: 31:	
Winkial		9: 12	
Perst. i Thoolss Back			2 8/12
Christ. Sönder i Thoolss Back	2 1/2 S. C.		
Landkied	Ränttax.	1: 5: 12	
Winkial		14:	
Perst. i Thoolss Back			1 19/12
Christ. Sönder i Thoolss Back	2 1/2 S. C.		
Landkied	Ränttax.	1: 13:	
Winkial		12:	
Perst. i Thoolss Back			1 25/12
Christ. Sönder i Thoolss Back	2 1/2 S. C.		
Landkied	Ränttax.	1: 13:	
Winkial		14:	
Perst. i Thoolss Back			1 27/12
Christ. Sönder i Thoolss Back	2 1/2 S. C.		
Landkied	Ränttax.	1: 10:	
Winkial		9:	
Perst. i Thoolss Back		21:	2 11/12
Christ. Sönder i Thoolss Back	1 1/2 S. C.		
Landkied	Ränttax.	27:	
Winkial		6:	
Perst. i Thoolss Back			1 1/12
Christ. Sönder i Thoolss Back	1 1/2 S. C.		
Landkied	Ränttax.	1: 1:	
Winkial		15:	
Perst. i Thoolss Back		1:	1 17/12
Christ. Sönder i Thoolss Back	2 1/2 S. C.		
Landkied	Ränttax.	1: 8: 12	
Winkial		13:	
Perst. i Thoolss Back			1 21/12
Christ. Sönder i Thoolss Back	5 S. C.		
Landkied	Ränttax.	1: 22:	
Winkial		11:	
Perst. i Thoolss Back			2 1/12
Christ. Sönder i Thoolss Back	2 1/2 S. C.		
Landkied	Ränttax.	1: 13:	
Winkial		11:	
Perst. i Thoolss Back			1 24/12

Ulma Luteris - 1679/1680

"Påll Ericksson i Thoolss Back" återfinns som 5:e person nerifrån i denna skattelängd.

Lundskilling, Skatte
 Den 17de Dec. 1774

Nijfens Skattelagh

1.	Orind Skiffen	3½	1.	31	2
1.	Nijfde Orindskiffen	2	1.	4	3
1.	Nijfde Orindskiffen	2	1.	4	6
1.	Nijfde Orindskiffen	3	1.	22	6
1.	Nijfde Orindskiffen	3½	1.	31	9.12
1.	Nijfde Orindskiffen	3½	1.	29.12	26
1.	Nijfde Orindskiffen	2½	1.	10	9
1.	Nijfde Orindskiffen	2½	1.	13	12
1.	Nijfde Orindskiffen	2½	1.	13	14
1.	Nijfde Orindskiffen	1.		18	12
1.	Nijfde Orindskiffen	1½		27	6
1.	Nijfde Orindskiffen	2.	1.	4	15
1.	Nijfde Orindskiffen	2½	1.	8.12	13
1.	Nijfde Orindskiffen	3.5	1.	22	11
1.	Nijfde Orindskiffen	2½	1.	19	11
1.	Nijfde Orindskiffen	2½	1.	7	6
1.	Nijfde Orindskiffen	2.	1.	4	6
1.	Nijfde Orindskiffen	2.	1.	4	3
1.	Nijfde Orindskiffen	2.	1.	4	3
1.	Nijfde Orindskiffen	2.	1.	4	6
1.	Nijfde Orindskiffen	2½	1.	16	9
1.	Nijfde Orindskiffen	2½	1.	17.12	3
1.	Nijfde Orindskiffen	2½	1.	5.12	3
1.	Nijfde Orindskiffen	5.	2.	26	1.1
1.	Nijfde Orindskiffen	2½	1.	10	8
1.	Nijfde Orindskiffen	2½	1.	13	7
1.	Nijfde Orindskiffen	2.	1.	4	6
1.	Nijfde Orindskiffen	2½	1.	13	4.12

"Tossbackenn – Niels Jacobsson" återfinns i mitten i denna skattelängd.